

## [offpist.nu](http://www.offpist.nu)

Ibland ser man inte förrän långt efteråt varför Gud leder en att göra vissa saker. Jag kommer ihåg när Dagenförlaget kontaktade mig för åtta år sen och frågade om de fick ge ut en bok om mitt liv. Min första reaktion var en stor tvekan. Jag tänkte på min familj och mina barn. Hur skulle de reagera när de läser om alla dåliga saker som hänt i mitt liv. Men så upplevde jag hur Gud började tala om att det egentligen inte handlade om mig, utan vad Han kan och vill göra i en människas liv. En övertygelse växte fram att Gud ville att fler skulle få ta del av vad Han gjort i mitt liv. Mitt villkor till förlaget blev att Maria Waxin, en duktig författare och nära vän skulle skriva den. Det kändes lättare att öppna sig så totalt för en vän. Maria gjorde ett bra jobb. Offpist är lättläst och fängslande, en bok som är lätt att sätta i händerna på en som inte tror.

**För några månader sen blev jag kontaktad av en journalist** från Allas veckotidning. En kollega som var kristen, hade visat henne en artikel om mitt liv i den kristna damtidningen Junia. Journalisten blev intresserad och ringde mig och frågade om hon fick skriva om mig i Allas veckotidning. Jag skickade ett exemplar av "Offpist" för att förbereda intervjun. När jag träffade henne några veckor senare var hon märkbart tagen av det hon läst. Hon blev nyfiken och ville veta mer om den kristna tron för egen del. Vi hade ett fint samtal. Jag rekommenderade henne att söka upp en Alphakurs på orten där hon bor. Fotografen som var med fick också med sig en "Offpist". Hon ringde efter en vecka och sa ;  
- Det var en intressant bok. Den fick mig att tänka efter och inse att livet har mer att erbjuda än vad jag har upplevt. Nu har jag lagt den i personalrummet och rekommenderat mina kollegor att läsa den.

Strax därefter blev jag åter uppringd, denna gång från Året Runt. Han ville också göra ett reportage om mitt liv. Efter att ha läst "Offpist" och intervjuat mig sa journalisten ;  
- Det är ju nästan så att jag vill bli frälst när jag hör det här.  
Han berättade att på väg in i tunnelbanan i Stockholm låg det en tidning på en bänk. Han grep tag i den för att ha något att läsa på tåget. Det var Frälsningsarméns tidning "Stridsropet", där det stod en artikel om mig. Journalisten tyckte den var gripande och via nummerbyrån fick han mitt telefonnummer och tog kontakt. Han sa ;  
- Detta kan ju knappast varit en slump. Det måste varit Guds ledning att jag tog tag i den där tidningen..  
Artikeln i Året Runt kommer ut vecka arton om du är intresserad.

**En kristen vän lade "Offpist" i sitt personalrum.** En man som var sökt av Gud och som min vän hade vittnat för frågade om han fick läsa boken. Självklart, det var meningen. Några dagar senare kom mannen till jobbet och var alldeles uppjagad och sa,  
- Den här kvinnan som boken handlar om har verkligen mött Gud. Tänk om jag också kunde göra det.  
Han lät sin son läsa boken och nu har både far och son funnit en egen tro och börjat gå till kyrkan. Gud är god! Jag skulle kunna nämna många fler exempel på hur människor blivit berörda av Gud genom Offpist. Om du är intresserad kan du läsa mer på [www.offpist.nu](http://www.offpist.nu) Där kan du också läsa mina krönikor från Trons Värld och beställa "Offpist". Guds vägar är outgrundliga. Kanske kan Offpist och min hemsida bli ett redskap som du kan använda för att nå till människor med evangeliet, så att de i lugn och ro kan läsa om hur Gud griper in och förvandlar människors liv. Det är Gud som skall ha all ära!